



### BALTIKUMVÄNNERNA

- En partipolitiskt och religiöst obunden förening
- Utövar humanitär hjälpverksamhet i Baltikum och ryska Karelen
- Allt arbete utförs gratis
- Grundad 1999
- Kontakt faddergruppen @hotmail.com

## DU...

...kan glädja ett barnhemsbarn i Karelen.

### Bli personlig fadder !

Kontakta  
Per-Åke Furu  
040-552 2509

...kan mätta många hungriga magar med 10 €/mån.

### Bli Soppköksfadder!

Kontakta  
Outi Lennes  
050-574 0345

...kan ge en säng åt en hemlös för 60 €.

### Köp ett presentkort designat av Leif Sjöström!

Kontakta  
Anders Landgårds  
0400-560 040

### Ordföranden informerar

Jag heter Bertel Flemming, 51 år, Malaxbo. Jag är ny ordförande sedan mars 2012 och hoppas att med hjälp av styrelsen och övriga medlemmar leda verksamheten på ett sätt som bäst gagnar de hjälpbehövande (och de är många!) som berörs av vårt arbete. Ta gärna kontakt på tel. 0500-663 533. Alla i nya styrelsen vill passa på här och tacka Eelis Kammonen för ett hängivet ordförandeskap sedan 1999!

## Resan till Petrozavodsk i februari 2012

Den första februari var det dags igen för en resa till vårt östra grannland. Denna gång hade vi ingen hjälpsändning med utan det var mest inriktat på besök vid olika institutioner. I februari fanns heller inget ikraftvarande garantibrev för en hjälpsändning, så det hade inte varit möjligt att ta med en hjälpsändning denna gång.

Vi var fem män som gav oss iväg denna onsdagsmorgon, resan gick bra hela vägen och vi kom fram sent på kvällen till vårt hotell.

Ett av huvudsyftena med resan var ett möte med stadens sociala administration angående hjälpsändningarna, behovet av dessa, och när garantibrevet skulle komma från Moskva. Mötet förlöpte väl och vi fick den information som vi ville ha.

Som följande programpunkt var det dags för "Preodolinije", hemmet för hemlösa. Där kunde vi konstatera att hjälpinsatserna hade gett ett bra resultat, men att det samtidigt också finns mer att bättra på. Vår förenings och stadens insatser inför fjolårets 15-årsfirande hade gjort ett bra lyft av vissa utrymmen, vi glädde oss speciellt åt sjukmottagningsrummet som såg verkligen fint ut, målat i ljusa granna färger. Sängarna som vi köpt var omtyckta och fyllde väl sin funktion. Föreståndarinnan riktade ett stort tack till Baltikumvännerna.



Hemmet har ett s.k. "Förmyndar råd", detta råd har som uppgift att tillgodose hemmets behov, vaka över hemmets ekonomi och verksamhet. Detta råd har beslutat att vår f.d. ordförande Eelis Kammonen skall bli medlem av rådet, vilket är en god sak för föreningen för då får vi också en bättre insyn i problemen. Problemet är förstås att avståndet är långt, så vi får väl inrikta oss på ett möte per år. Det första mötet nu föreslagit till början på augusti månad detta år. Hopplas detta leder till att vi ännu bättre än tidigare kan förstå de problem som hemmet brottas med och kan på så sätt lättare få fram den hjälp som behövs. Tiden får väl ge svar på dessa tankar.



Soppköket blev följande programpunkt, Regina, föreståndarinnan väntade på oss och vi blev serverade en god lunch. Hon berättade om vissa förändringar med personalen, och hur situationen var med de ryska sponsorerna. Överlag fungerar soppköket mycket väl, och de är tack samma för den hjälp som vår förening förmedlar. Regina ville framföra sitt stora Tack till alla som är med och sponsorerar deras verksamhet.

Fredagen inleddes med ett besök på "Barnhem nr.2", Föreståndarinnan Alla tog emot oss med glädje precis

som hon alltid har gjort, vi bjöds på te med tilltugg under tiden som vi fick information om dagens situation på barnhemmet. Det framkom behov av att få nya golvmattor i vissa rum, så vi lovade att sköta om detta. Vi skall under det kommande året försöka bistå detta barnhem med vissa förbättringar som vi anser att vi har möjlighet att få utförda.

Mottagningshemmet "Hoppet" blev vårt sista officiella besök under denna resa. Där gick vi igenom alla ärenden rörande vår fadderverksamhet tillsammans med föreståndarinnan. Man berättade åt oss om olika behov av renoveringar vid hemmet, bland annat skall avdelningen där nya barn kommer in (karantän avdelningen) renoveras. Hemmet har en stor uppgift att sköta, dels de barn som kommit in på själva hemmet, och sedan alla familjer i staden som har sociala problem, så man förstår att uppgiften inte är lätt.

Fredags kvällen avslutade vi med att besöka Kirov teatern och hela gruppen såg en ballett i tre akter, vilket vi tycker var en intressant kulturupplevelse.

Söndag morgon bar det av hemåt igen, vi tyckte att resan varit givande. Vi hade fått se och diskutera de saker som vi ansåg vara angelägna för vårt fortsatta arbete i



## VILNIUS 23-26 APRIL 2012

Det har nästan blivit en tradition att göra en biståndsresa till Vilnius i månadsskiftet april-maj. Förutom att man då har glädjen att förmedla nyttigheter för Litauiska Samariterförbundets sociala verksamhet och glädjen att träffa trevliga och gästvänliga människor, så får man ett förskott på våren. I år hade träden i Vilnius ändå bara möss-örön, och vädret var ganska svalt, men vi fick åtminstone höra årets första gräsklipparknatter!

Ett annorlunda projekt i samband med årets resa var, att nio vårdare från Annahemmet, åldringshemmets demensavdelning i Korsnäs, passade på att göra ett studiebesök för att bekanta sig med hur liknande arbete sköts i Litauen. De hade nämligen fått ett resestipendium från sitt fackförbund som premium för god vård. De besökte två åldringshem, Sapiegos-ligonine, som kanske mera var en gerontologisk klinik och en bäddavdelning än ett åldringshem inte långt från stadskärnan, och Antavilių pensionatas, ett stort åldringshem ett tjugotal km öster om Vilnius. På båda ställena blev det rundvandring med guidning som avslutades runt ett kaffebord tillsammans med några litauiska kolleger. Där fick Annahemmets personal också berätta om vården och arbetsförhållandena i Finland. De litauiska skötarna uttryckte ett önskemål att kunna göra en motsvarande studieresa till Finland, men sade samtidigt att det nog var uteslutet av ekonomiska orsaker. Deras månadslön är cirka 500 euro och räcker med nöd och näppe till familjens nödtorft.

Medan Annahemmets personal och undertecknad som deras chaufför besökte vårdinrättningarna passade det övriga (manliga) resesällskapet på att besöka KGB:s fängelsehålor, som numera är ett tankeväckande museum.

Våra värdar, Litauiska Samariterförbundet, har i år verkat i 20 år. Under 17 av dessa år har vi Baltikumvänner och föreningen Nada West hållit kontakt till samaritererna i Litauen. Till förbundet hör i dagens läge 12 lokalavdelningar runt om i Litauen. Som huvudsakliga verksamhetsområden har man bekämpande av fattigdomen, förstahjälputbildning, hemvård och hemservice och andra sociala insatser. De kläder och förnödenheter som Baltikumvännerna förser dem med används i projektet att bekämpa fattigdom. Det som vi levererar som biståndsförsändelser avhämtas av olika lokalföreningar enligt det behov som råder på respektive ort, så vår hjälp sprids effektivt och kommer snabbt till nytta. /GUY KRONQVIST.



Annahemmets personal i Vilnius. I mitten Samariterförbundets sekr. Viktorija Bieliauskiene, som guidade och tolkade på ett förtjänstfullt sätt. Till höger Anna Pått, till vänster Linda Bäcklund.



Hela resesällskapet tillsammans med värdarna i samband med avskedsmiddagen.

### **AKTIVITETSDAG I SOLHEM, ÖVERMALAX**

**Lördag 29.9.2012 kl. 11.00–15.00**

**Under dagen samlar vi in kläder och sorterar för vidaretransport till hjälpbehövande.**

**Försäljning, lotteri, information om föreningen, Harley Davidson-motorcyklar på plats som får provköras av både barn och vuxna !**

**Mer info senare i höst.**

### **HEMSIDAN...**

Tyvärr har arbetet med vår hemsida dragit ut på tiden; men den kommer att bli klar under sommaren!

**Med hopp om  
en givande  
sommar!**